



Resa till Assisi

I S:t Franciskus och S:ta Klaras fotspår

25–30 september 2016

Vill du följa med?

I det vackra Umbrien i Italien ligger Assisi där S:t Franciskus och S:ta Klara föddes, levde och dog. Staden och omgivningarna är fyllda av minnen från deras liv och än i dag griper berättelserna tag i människor. Resans mål är att få lära känna Franciskus och Klara på de platser där de själv levde. Deras livsval och sätt att tänka kom att förändra Kyrkan och samhället i en mycket orolig tid, och än i dag berör de miljontals människor över hela världen. Också vi kan få hjälp med att reflektera över vad som är viktigast i våra liv när vi möter helgonens livshistoria. Under vandringarna kommer berättelserna att återges med de historiska platserna som vår kuliss. Vandringarna blir inte långa men (!) Assisi ligger på en brant bergssluttning, vilket gör det jobbigt för dem som av olika anledningar har problem med att gå.

Boende och restider

Vi bor på hotell Albergo Ancajani i Assisi. I priset ingår plats i dubbelrum (med eget badrum) och halvpension med tre-rätters middag (italiensk husmanskost). Tillägg för enkelrum är 1 100 kr. Du beställer själv din flygbiljett. Vår gemensamma resa börjar i ankomsthallen på flygplatsen Fiumicino i Rom söndagen den 25/9 kl 17. En chartrad buss tar oss sedan till Assisi. Den gemensamma resan slutar fredagen den 30/9 kl 11, också på Fiumicino. Dessa tider är anpassade efter flygtider hos SAS och Norwegian mellan Stockholm och Rom. Du bestämmer själv om du vill förlänga din resa med några dagar i Italien, bara du står i ankomsthallen på Fiumicino när resan börjar. Jag ansvarar för reseledningen från det att vi möts på flygplatsen tills vi återvänder till samma plats efter fem dagar.

Pris och anmälan

Resan kostar 3 700 kr/person. Detta inkluderar 5 nätter i dubbelrum med frukost och middag samt transfer t/r Rom-Assisi. Du betalar själv flygresan, luncher och eventuellt en taxiresa (ca 5€) i Assisi om du önskar avstå från en längre vandring. Priset gäller även om du tar dig till eller från Assisi på egen hand. Platserna är begränsade.

Välkommen!

Mattias Lindström

(Redaktionssekreterare på *Katolskt magasin*, reseledare till Assisi sedan 2009)

Gör så här

1. Försäkra dig om att det finns platser kvar på resan genom att kontakta mig
tel: 0733 500 168
e-post: mattias@lindstrom.be
2. Beställ flygresan t/r Rom, så snart det är möjligt, ju tidigare desto billigare. Kontrollera vilken flygplats du landar på. Vår resa börjar på flygplatsen Fiumicino. Jag hjälper gärna till med beställning av flygbiljetter.
3. Betala anmälningsavgiften, 1000 kr.
4. Resterande belopp betalas senast 1 september. Måste du backa ur återbetalas hela beloppet förutom 400 kr.



Följ *Assisiresor* på Facebook så blir du uppdaterad om nya resor