

IN MEMORIAM

Syster Maria Hildegund (Anna Maria Isernhinke) 1933–2021

Syster M. Hildegund avled den 4 februari 2021 i Mariasystrarnas ålderdomshem i Wallenhorst nära Osnabrück i Tyskland. Hon föddes den 4 mars 1933 i Nordhorn i nordvästra Tyskland. Den 8 september 1955 inträdde hon hos Mariasystrarna i moderhuset i Osnabrück. Sina första ordenslöften avlade Sr Hildegund den 25 mars 1958, de slutgiltiga löften den 2 februari 1962.

Som ung 25-årig syster skickades hon till Norden, till Sverige och Stockholm, där Mariasystrarna några år tidigare hade börjat sitt missionsarbete. Ordensgemenskapen hade grundats 1920 av Wilhelm Berning, biskop i stiftet Osnabrück. Hans hjärtefråga var att sprida och befästa den katolska tron i områden där katolikerna är i minoritet och detta gällde verkligen för Sverige.

I nästan 40 år var Syster Hildegund verksam i S:ta Eugenia församling i Stockholm. Hon var "spindeln i nätet" för kristendomsundervisningen och mötte många barn, ungdomar och föräldrar. Därigenom blev hon en stöttepelare för många, som minns henne som glad och entusiastisk. Sakristian, kyrkkaffet och andra praktiska bestyr samt själavården i församlingens utkanter var andra uppgifter.

1985 byggdes den nya kyrkan i Uppsala och Mariasystrarna bosatte sig i huset bredvid, klostret Mariero. Även Sr Hildegund som var ansvarig för Mariasystrarna i Sverige flyttade till Uppsala och började arbeta i församlingen S:t Lars.

Syster Hildegund var verksam i katolska kyrkan i 52 år. Hon kunde se hur kyrkan växte och hur katolska kyrkans ställning i samhället förändrades. Det var en stor dag för henne när påven Johannes Paulus under sitt Sverigebesök 1989 kom till Uppsala. Hon hälsade honom välkommen i klostret Mariero, där påven intog lunch med ett antal systrar från olika ordnar i Sverige.

Ur hennes erfarenheter av trosundervisningen föddes ett djupare intresse för kateketiska frågor. Hon tillhörde gruppen som på 1980-talet skapade barntidningen ZOOM, som på ett roligt sätt kompletterade trosundervisningen. I sitt engagemang i Katolska Pedagogiska Nämnden deltog hon i utbildningen av kateketer och framställningen av kateketiskt material. Hennes teologiska kompetens förenade hon med en stor pedagogisk talang.

År 2014 flyttade hon av hälsoskäl tillbaka till Tyskland. Där tillbringade hon sina sista år i systrarnas gemenskap.

Vi tackar Gud för hennes trogna tjänst och vittnesbörd. Må hon vila i frid.

Mariasystrarna i Uppsala