

# Ljuvlingens norrskensresa till Luleå

Ett tiotal ungdomar träffades på lördagskvällen den 17 februari 2018 för att tillsammans ta nattåget upp till Luleå. Med stor förväntan gick alla på tåget och vår resa tog sin början. Efter en lång och skakig natt kunde vi äntligen kliva ut i vinterlandskapet. Klockan var 06.00 på morgonen och det var fortfarande mörkt ute. Vi gick hela vägen från stationen till S:t Josefs katolska kyrka i Luleå. Väl framme möttes vi av ett varmt välkomnande av både församlingsprästen pater Nelson och församlingsmedlemmen Kristoffer. Vi firade mässa tillsammans med Luleås församling. Något som var påtagligt under hela vår vistelse var den vänlighet som vi möttes av. Flera av församlingsmedlemmarna var nyfikna, men framförallt väldigt glada, över att vi tagit oss hela vägen upp till deras församling. Framför oss låg fyra dagars äventyr.



Målet med resan var att få beskåda norrsken. Vi hade tur; vi fick fyra dagar av sol och blå himmel. Vi åkte skridskor i solnedgången på Östersjön och vi fick möjlighet att besöka ishotellet. Och inte minst fick vi chansen att se ett norrsken. Dagsutflykterna i minibussen präglades av skratt och sång flera timmar i sträck. Luleå är en stad full av spännande platser. Vi besökte flera av dem, som till exempel världsarvet Gammelstaden. Guds närvaro märktes genom den glädje, kärlek och vänlighet som delades mellan oss. Extra stark var Guds närvaro under tillbedjan och gudstjänster som vi firade under resans gång. Det enda tråkiga var att vår resa tog slut alltför snabbt. Med tacksamhet över fyra otroligt kalla, men framförallt vackra

dagur, kunde vi så lämna Luleå. Den glädje och godhet som vi bemöttes av satte djupa spår och åtföljde oss under hela hemfärden.



Julie Zyka -2018-03-07