

Bästa församlingsmedlemmar från S:t Lars!

Början av adventstiden och basaren nu under helgen är nog ett lämpligt tillfälle att skicka er alla en hjärtlig hälsning från Manila. Drygt tre månader har jag nu varit här och det visar sig allt mer för mig: Filippinerna är ett bra land att leva i!

Tillsammans med mig började sju andra jesuiter tertiatet. Det flesta är medbröder från pacifistiska länder (Japan, China, Indonesien, Sydkorea och Filippinerna) men också en tysk jesuit som arbetar sedan flera år i Ryssland finns med. Gruppens sammansättning kunde knappast vara mer mångfaldig och berikande och jag är väldigt tacksam för gemenskapen. Under de första två veckorna fick vi presentera oss för varandra, vår biografi, vår kallelse till Jesu sällskap och om kyrkans situation och roll i våra respektive länder. Det var en sällsynt erfarenhet att å ena sidan uppleva hur en för mig helt nytt och annorlunda värld öppnade sig framför ögonen men sen också börjar ana hur detta stora geografiska utrymme är sammanvävt med varandra.

Under vårt första så kallad experiment fick vi leva åtta dagar bland fattiga familjer i Manila. För mig blev det två familjer i en stadsdel som kallas Navotas. Den ligger omedelbart vid havet och är Manilas fattigaste område i. Så kort tiden var, som vi fick vara där - och den var förstas också utmanande - den var oerhört rik. Fortfarande tänker jag med glädje på den veckan och undrar hur de människor som jag då fick träffa där har det nu.

Idag, den 30:e november, avslutade vi våra trettio dagars andliga övningar. I drygt två veckor innan förberedde vi oss och studerade de andliga övningarnas struktur, teologi och mål. Sedan åkte vi i slutet av september till den platsen där vi fick tillbringade reträttens 30 dagar: Jesuiternas novitiatshus i Manila som bär det talande namn: sacred heart.

Det vore önskvärd att kunna föremedlar vad som hände under de trettio dagarnas andliga övningar. Men ska förstås dröja en längre tid för mig själv att smälta och integrera denna tid som gick så oerhört snabbt och var fullpackad från första till sista dagen.

Nästa vecka kommer vi att berikas om en erfarenhet till. Julfirandet har en stort betydelse här och präglar långt i förväg Manilas stadsbild. Vi kommer att skickas till landet norra del för att hjälpa till i enskilda församlingar med gudstjänster, bikt och mera. Så det är något som hela gruppen ser väldigt fram emot.

Självklart har jag inte glömt er under den gångna tiden och särskilt under de andliga övningar var S:t Lars mycket närvarande i min böner. Det är en oerhört lättnad att se eller bättre sagt höra att verksamheten fortsätter och utvecklar sig i S:t Lars!

Jag kan bara säga till alla som ställer upp för det ett uppriktig, djup och varmt tack!

Jag ber för er om en välsignad adventstid och en god jul.

Allt gott

Andreas

Manila, 30 november 2017